

Ik wil iets delen over de werkwijze die ik het liefst wens te hanteren wat betreft de :

Vrije Donaties.

We leven in een tijd dat vrijwel alles is gerelateerd aan geld.
Voor onze Mind is het haast onmogelijk om nog ergens waarde aan te hechten als er geen prijskaartje aanhangt.
Vanuit ons Hart gezien is alles "licht" en niet in geld uit te drukken zo waardevol, het meest waardevol.
Verbinding met de jezelf, de medemens, met de elementen, de aarde en het grote geheel is niet uit te drukken in geld. Maar hierin ligt wel onze meest essentiële en primaire levensvreugde besloten.

De meeste "activiteiten" die ik deel gaan hierover.
Ik zie dat ieder zijn kwaliteit heeft en dat inbrengt, wat het ook is.
In het hier en nu zijn we allemaal totaal waardevol, en de waarde wordt niet gelegd in wat we doen maar gewoonweg simpel aanwezig zijn met wat er leeft.
Dus in die zin zijn we allen gelijk. Het is niet zo ik heb wat te halen dus ik moet betalen en ik heb wat te geven dus mij moeten ze betalen.
Ieder van ons geeft vanuit zijn essentie, omdat dat levensvreugde schenkt en dat dat simpelweg ons geboorterecht is.

T' landje in Borculo kan zo gebruikt worden omdat wij dat willen delen met vreugde aan onze medemens.
Het delen van een mooie rustige plek in de natuur waar we weer heel kunnen worden, eenheid ervaren, onszelf kunnen voelen, verbinding maken met elkaar en de aarde en het grote geheel .
En natuurlijk we hebben zorg te dragen voor de plek en schoner en mooier achter te laten dan toen we aankwamen, maar dat gaat dan vanzelf vanuit liefde voor de plek waar je je thuis voelt en kan zijn wie je bent.

Ik persoonlijk houd ervan de zweethut te delen met jullie, de essentie van de zweethut zijn de 4 elementen, aarde, water, lucht, en vuur en de 7 windrichtingen, deze waarden zijn zo oud sinds de oerknal.
Dat ben jij, ik en allen op deze aarde.
Vanuit de "traditie" en vanuit dit weten is het onmogelijk hiervoor geld te vragen. Hoe kun je voor iets betalen wat je in essentie al bent, maar waaraan je alleen weer wordt herinnert. Een vrije donatie kan wel, voor wat je het waard vind.

Natuurlijk moeten we hout halen (vroeger haalde ze dat uit de omliggende bossen) en ligt er een huur/pacht prijs op T Landje en kost water en energie geld, maar ik heb het vertrouwen dat dat als donatie in de pot komt.
En zo niet zal ik dat aangeven en kan eenieder er mee doen naar zijn eigen weten.

(in oude tijden wist en voelde de mens nog dat hij /zij een kind was van de aarde, en wie het dunne boekje "hoe kun je de lucht bezitten" heeft gelezen, weet waarover ik het heb, en hoefde we geen geld te betalen voor een stuk land.) etc etc, Maar vanuit weten dat alles één is, en dat ieder geeft vanuit zijn kunnen en oprecht is daarover, wordt er voor alles gezorgd.

Voor sommige ceremonies wordt geld gevraagd, vanwege het vervoer van de reis van de persoon die de ceremonie begeleidt en de organisatorische kosten, maar niet om winst te maken !

Dus van hieruit mijn keuze om met Vrije Donatie te werken.

Martijn.